

Liturgie voor de middagdienst op zondag 30 september 2018
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09.30 uur		Middagdienst: 14.30 uur
Prof. Dr. G.C. den Hertog		Prof. Dr. G.C. den Hertog
Gastgezin: fam. A. Wubs		Gastgezin fam. A. Wubs
Oppas zaal 2 (0-3) Evelien Meijer Kora Davids Evelien de Boer	Oppas zaal 1 (3-6) Wilma Draijer Rienk van der Velde	Oppas zaal 2 (0-3) Marcel Braam Marcha Braam

Mededelingen

- **Bloemengroet:** Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar mevrouw Schuring en worden weggebracht door Mark Davids
- **Inzameling van de gaven:** De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen
- **Collecte voor onderhoud:** Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen.
- **Collecte voor zending:** Volgende week wordt er bij het uitgaan van de kerk een collecte gehouden voor de zending.
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema voor vanmiddag is: "Ik ben de eerste en de laatste".
- **Collectebonnen:** Morgenavond bent u in de gelegenheid om collectebonnen aan te schaffen. De penningmeester zit tussen 18.30 uur en 19.00 uur voor u klaar in zaal 1.

Mededelingen D.V.

- **Zondag 7 oktober 2018:** Volgende week beginnen de diensten om 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J. Jonkman voor te gaan. Het gastgezin voor deze zondag is fam. A. Eelsing (Wedderweg)
- **Kings Kids Pekela:** Wij zijn op zoek naar zo'n 40 medewerkers op alle posities. Ook zoeken wij nog veel materialen. Tijdens deze ochtenden is er gratis opvang voor de kinderen tot 4 jaar. Kun jij niet helpen bij King's Kids Pekela op 22, 23 en 24 oktober maar wil je ons wel steunen? Dat kan! Ook financiële steun is nodig! Vragen? Neem dan contact op met Dennis Westra (06-12089300) of Janna Meijer (06-23883258)

Een bijdrage kun je overmaken op:

Chr Geref Kerk

NL91INGB0000967315

o.v.v. King's Kids Pekela

Welkom

Psalmen voor Nu 84:1,2,3

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de
Levende God.

Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen
voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen opweg zijn,
zelfs in de dorre bomendal
zien zij een bron en regenval
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Stiltemoment

Onze hulp & groet

Gezang 20:1,4,5 Liedboek voor de Kerken

Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw liedren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.

Op duizenderlei wijze
redt Hij ons van de dood.
Hij geeft ons drank en spijze
in schaarste en in nood.

En als wij zijn gevangen,
te middernacht zendt Hij
ons liedren en gezangen
en maakt ons eindlijk vrij.

Gebed

Lezen 2 Koningen 4:1-7

De olie van de weduwe

1 Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling-profeten, riep tot Elisa om hulp en zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar de HEERE vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. 2 Elisa zei tegen haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: Uw dienares heeft niets anders in huis dan

een kruikje met olie. 3 Toen zei hij: Ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken, van al uw burenen, lege kruiken; laat het er niet weinig zijn. 4 Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken, en zet weg wat vol is. 5 Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. 6 En het gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: Geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: Er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. 7 Zij kwam en vertelde het de man Gods. Hij zei: Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft.

Psalm 86:1,3,4 OB

Neig, o HEER, uw gunstig' oren,
om mij in mijn angst te horen.
'k Ben ellendig, diep in nood,
gans van heul en hulp ontbloot;
hoed mijn ziel, Gij zijt almachtig,
en ik ben uw gunst deelachtig.
O mijn God, die mij aanschouwt,
red uw knecht, die U vertrouwt.

'k Ben gewoon, in bange dagen,
mijn benauwdheid U te klagen;
gij toch, Die d' ellenden ziet,
hoort mij, en verstoot mij niet.

HEER, door goedheid aangedreven,
zijt Gij mild in 't schuldvergeven.
Wie U aanroept in den nood,
vindt uw gunst oneindig groot.
HEER, neem mijn gebed ter oren;
wil naar mijne smeking horen;
merk naar uw goedgunstigheeden,
op de stem van mijn gebeen.

HEER, wat gon de heid'nen roemen,
niemand is bij U te noemen;
daden, als uw grote dan,
treft men nergens elders aan.

Preek

Psalm 68:2,7 NB

Draagt op een lied, aan Hem gewijd
die spoorslags op de wolken rijdt;
hoog is de Naam verheven!
Hij, vader van 't verweesde kind,
bij wie een vrouw bescherming vindt
in haar vereenzaamd leven.
Hij, HERE in zijn heiligdom,
doet wie verlaten was, weerom
het samenzijn ervaren.
Wie was gevangen wordt bevrijd,
maar Hij verbant in eenzaamheid
al wie weerspanning waren.

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de HERE Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Gebeden

Collecte

Kinderlied: Je hoeft niet bang te zijn

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.

God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Psalm 145:5,6 NB

Zie, aller ogen zijn op U gericht,
HEER, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de HEER in al zijn wegen,
in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij,
zijn redding is elk die Hem roept nabij.
Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed,
maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed.
Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere,
mijn mond zal vol zijn van de lof des HEREN.
Laat al wat leeft Gods heilige naam belijden,
Hem zegenen tot aan het eind der tijden.

Geloofsbelijdenis

Opwekking 44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder
troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.

Refrein:Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.

Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.(refrein)

Hij doet ons dankbaar
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.(refrein)

Zegen